

TRIUMPH *Cribune*

TT242 april mei

2014 jaargang 36

MAGAZINE VAN DE CLUB TRIUMPH HOLLAND



In dit nummer

draadloos

Trunion

Herald Hatchback

Hurricane

12

27

48

58



WWW.TRIUMPH.NL

Morvan, een heerlijke bestemming

Of je nu houdt van de mooie rustige natuur, de tevreden grazende koeien, de uitgestrekte wijngaarden of de kilometerslange kronkelige asfaltlinten zonder drempels, de Bourgogne is 'the place to be'. Een ideale bestemming voor een weekje lekker sturen en genieten van al het moois wat er op je pad komt. Onze ervaringen in de Morvan en Cote-d'Or -beide onderdeel van de Bourgogne- willen we graag delen.



Nadat de zomer achter ons ligt en de herfst zich aandient, doet de kans zich voor om de TR4A nog even richting Frankrijk te sturen. Wat zal de bestemming zijn, wat is een aardig reisdoel op een redelijke afstand? Het zijn zo een paar vragen die opkomen voordat we Lucenay-l'Eveque in de Morvan aandoen. Waarom daarheen? Nou, eigenlijk heel simpel. Het is nog geen 600 km vanaf Eindhoven, een mooie en goed te berijden route erheen, een voor ons nog onbekende streek en een veelbelovende chambres d'hotes 'La Roseraie' als uitvalsbasis.

De plannen worden concreet gemaakt en we vertrekken naar het zuiden. Dat kan goeddeels via snelwegen, maar het is nog leuker natuurlijk om secundair naar de Morvan te toeren

(voor wie een mooie route wenst langs Dinant en Reims, neem gerust contact met ons op). Reken dan op twee dagen voor de heen- of terugreis, zodat er voldoende gelegenheid is om te genieten. Want daar draait het toch om in het leven, nietwaar ...?

Lucenay l'Eveque is een klein Morvandeese dorpje, op zo'n 15 kilometer van Autun, gelegen aan de oostkant van een immens natuurgebied met veel bossen, meren, prachtige vergezichten en eindeloos mooie weggetjes. Met nagenoeg geen drempels!

Het mooie is dat je de ene dag in een mum van tijd de Morvan binnenrijdt en de andere dag in no-time tussen de wijngaarden rijdt van de Cote-d'Or.





Voor de liefhebber van Bourgondische wijnen moeten dorpen als Meursault, Santenay, Chassagne-Montrachet etc. als muziek in de oren klinken. Prachtig gewoonweg en als je je realiseert dat de Bourgondiër model heeft gestaan voor een stijl van leven, dan moet het hier wel goed zitten. Nou dat doet het!

We hebben La Roseraie als uitvalsbasis gekozen. Waarom? Vanwege de goede referenties, de ligging aan de rand van het natuurgebied, de kleinschaligheid en het veilige parkeren. We kunnen uitgebreid vertellen hoe mooi onze gite was, hoe sfeervol de bibliotheek is, de gastvrijheid van Menno en Ellen (jazekeer, van Nederlandse origine, dus dat praat lekker weg) maar kijk eens op www.laroseraie.nl en ga het gewoon eens beleven.

Een tip: Ellen is een ware keukenprins en kookt fantastisch. Tegen een zeer schappelijke 'bijdrage in de onkosten' hebben we telkens heerlijk gegeten. Een aanrader!

Maar waar het echt om gaat, als ware liefhebbers van een mooie toertocht, zijn de vele mooie wegen in de streek. Neem een paar bestemmingen, pak een landkaart (bij voorkeur Michelin, bij Menno in de bibliotheek) en zoek de mooiste kronkelige weggetjes. Zomaar een paar bestemmingen op een rijtje:

- Lucenay – Saulieu – Vezelay – Lac des Settons - Lucenay
- Lucenay – Anost – Bibracte – Uchon (uitkijkpunt) – Lucenay
- Lucenay – Nolay – La Rochepot - St Romain (via D171) – Beaune – Lucenay

Menno en Ellen kunnen je vast nog aan een paar mooie routes helpen, of ga eens langs bij hun huisleverancier voor kaas. Een prachtige tocht en de moeite van de rit zeer zeker waard!

Naast deze fraaie routes zijn steden als Autun, Beaune en Avallon absoluut aan te bevelen. We spreken uit eigen ervaring, een weekje Morvan vliegt voorbij. Voor ons een zeer aangename

verrassing en we gaan zeker nog eens terug. Is het niet vanwege de omgeving dan is het toch zeker om nog eens te genieten van de culinaire verwennerij en gastvrijheid van Menno en Ellen. En die kleine 600 kilometer? Ach, wie ooit getoerd heeft door de Belgische of Franse Ardennen, de Champagnestreek en de Bourgogne weet dat zo'n ritje al een feestje op zich is.

Nu niet allemaal gaan boeken, we willen ook graag nog een keer ...

Peter en Irma van Nisselrooij

